



Kerkbrief Hervormde gemeente
Wijk 2 Bennekom
Protestantse Gemeente Bennekom
in wording



Zondag 10 februari 2019

kleur: groen

Dienst:



Oude kerk om 18.30 uur

Voorganger: mevr. Ds. A. Verbaan-van den Heuvel

Organist: dhr. Sjoerd Meijer

Muziek: Roelof Anne Schoenmaker (piano) en Marja Hulsbergen
(dwarsfluit) Ouderling van dienst: dhr. Huib van den Heuvel

Diaken van dienst: mevr. Joke Faber

Lector: dhr. Gert Ansink

Collecten:

Diaconie: A Rocha Nederland

Kerk: Algemeen kerkenwerk



Denkt u bij de uitgang ook aan de zendingsbussen?



Kopij / afkondigingen voor deze kerkbrief:

Uiterlijk woensdag vóór 18:00 inleveren bij: Michiel van der Leeuw,
scriba kerkenraad wijk 2. Email: scribawijk2@hervormd-bennekom.nl ☎
41 84 78

Kijk voor meer info op: www.hervormd-bennekom.nl

De volgende diensten:

17 februari 2019:

9:00 Oude Kerk: mevr. Ds. A. Verbaan-van den Heuvel (wijk 2)

9:30 Ichthuskerk: ds. J. Hoek, Veenendaal (wijk 1)

10:30 Oude Kerk: mevr. ds. M. de Vries-Schot, Gorssel (wijk 3)



**In deze dienst wordt geen beamer gebruikt.
Neem uw liedboek mee!**

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 8: 1,3 en 4

Bemoediging en Groet

voorg. Onze hulp is in de naam van de Heer

gem. die hemel en aarde gemaakt heeft

voorg. Die trouw houdt tot in eeuwigheid

gem. die niet loslaat het werk dat zijn hand begon.

voorg. Genade zij u en vrede van God onze Vader,

Jezus Christus de Heer in gemeenschap met Zijn Geest.

gem. Amen

Zingen: Lied 302

Gebed om de Geest

Muziek piano en dwarsfluit

Schriftlezing:
Jozua 8: 1- 13

Zingen: Psalm 91: 2 en 3

Jozua 8: 14- 29

Zingen: Psalm 91: 7

Verkondiging

Muziek piano en dwarsfluit

Geloofsbelijdenis

Zingen: Lied 939

Dank- en voorbeden, stil gebed, afgesloten met het Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 263

Zegen



Schrijvers 40 dagenkalender 2019 gezocht!

Inmiddels is het in de PGB in wording een traditie: voor het 3e jaar maken we samen een 'boekwerkje' om vanaf Aswoensdag tot aan Pasen te gebruiken. Kortom: het Veertigdagenboekje. Zo gaan we met onze beide kerken gezamenlijk als gemeenschap van Christus op weg naar Pasen.

Graag nodigen we gemeenteleden van jong tot oud(er) uit om mee te werken. Hoe meer zielen, hoe beter!

Dit jaar hebben we gekozen voor het thema "Zeven Woorden". Zeven woorden die volgens de Bijbel vanaf het kruis gesproken zijn, zij vormen onze gang op weg naar Pasen.

Doe je mee?

Meld je dan snel aan bij Irene Fioole (Brinkstraatkerk), Everdina Vermeulen of Joke Faber (Oude Kerk).

Na opgave hoor je zo snel mogelijk bij welke tekst je iets kunt gaan maken/schrijven. Geef evt. ook aan als je voorkeur hebt voor een bepaalde leeftijdscategorie (Ouders 0-4 / 70+ / 30-50 / 50-70 / Jongeren 4-18 / 18-30). **MAXIMAAL 250 WOORDEN!**

Ook krijg je dan de informatie hoe je e.e.a. in kunt leveren tot uiterlijk 20 februari.

E-mailadressen:
fioole.dejong@kpnmail.nl



Naar een nieuwe bloemendienst

Met de opheffing van wijk 3 komt er helaas ook een einde aan de bloemendienst in zijn huidige vorm. Maar we willen straks als wijk Oost ook graag weer mooie bloemstukken in de kerk, waarmee we ook gemeenteleden blij kunnen maken en bemoedigen. Er zijn ongetwijfeld meerde gemeenteleden die mooie bloemstukken kunnen maken.

Wilt u helpen dit mooie werk voort te zetten? Geef u dan op bij Janny van Poortvliet, tel. 417378, e-mail vwvpoortvliet@kpnplanet.nl



Natuur met bomenbingo zaterdag 9 februari

De natuur is onuitputtelijk wat betreft soorten dieren, planten en bomen. Ook bij de Bennekomse hei zijn hele bijzondere (oude) bomen te vinden. ARocha is daar actief om de hei te behouden en dat vraagt steeds een keuze om wat er gekapt moet gaan worden: *bomen van waarde blijven behouden!* En zo ga je met andere ogen kijken naar de prachtige bomen die daar te vinden zijn. Dat is wel een kwestie van oefenen. Samen gaan we aan de hand van een **bomenbingo** op zoek naar een aantal bomen die het waard zijn gevonden te worden.

Iedereen is welkom om mee te komen doen met deze bomenbingo op het terrein aan de Oostbreukelderweg (voorbij het tunneltje naar Hoekelum) even vóór de bocht in het fietspad rechtsaf een bospad in bij een gele werkkeet. Het duurt ongeveer een half uurtje en er is ook drinken voor iedereen. Mocht je zin hebben om ook mee te helpen om te werken op de hei, dan ben je al welkom vanaf 13.00 uur. Want op deze zaterdag is het ook weer een ARocha werkmiddag op hetzelfde terrein. I.v.m. catering en weersgesteldheid graag even aanmelden bij bennekom@arocha.org.



Woensdag 30 januari en 13 februari 2019

Kerkmuziek in de protestantse traditie

De Brink, 20.00—22.00 uur

Geschiedenis, uitvoeringspraktijk en zang

Onder leiding van Gerben Budding

informatie en opgave: www.hetgroeneboekje.nu

KELTISCHE VIERING ALS AFSLUITING VAN DE MAAND VAN DE SPIRITUALITEIT

Op vrijdag 15 februari 2019 vindt er vanaf 19.30 uur in De Ontmoeting, Emmalaan 1 te Bennekom, een Keltische Viering plaats, georganiseerd door de Raad van Kerken Bennekom. Eenieder, die deze bijzondere viering wil meebeleven, is van harte welkom. Het bijzondere van deze viering is dat de inhoud gebaseerd is op de Keltische Christelijke spiritualiteit. Dat voert naar oude Ierse tradities. Een mooi voorbeeld daarvan is de Ierse muziek, in deze viering gespeeld door The Good Celts.

Het thema is 'LE(E)F'.

'Lev' is het Hebreeuwse woord voor 'hart'. Daarnaast staat het voor: diegene die je werkelijk bent, je echte 'ik'. 'Lev' spreek je uit als lef, wat in het Nederlands moed en durf betekent. Het vraagt lef om goede keuzes te maken

Na afloop biedt de Raad van Kerken Bennekom de aanwezigen een kopje thee of koffie aan. Daarbij wordt het Ierse 'soda bread' geserveerd met boter en met jam. Dit staat voor een oude vorm van Ierse gastvrijheid. En terwijl The Good Celts wat 'jigs & reels' spelen, kunt u ook een Guinness biertje kopen.

Van harte welkom! De toegang is vrij, bij de uitgang wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten van deze viering.

Liefde is...

Komende week is het op 14 februari Valentijnsdag: de dag waarop we de liefde vieren door mensen die we aardig vinden (anoniem) laten weten dat we van ze houden. Mooi gebaar... maar zouden we dat ook doen naar mensen die we niet zo aardig vinden? Of die het juist nodig hebben?

Zondag 17 februari gaat het over dit thema.

De NextGenBand maakt deze maanden overuren: Ze speelden in de SingIn van 3 februari, nu dan bij NextGen en 3 maart in een speciale NextGen-Ontmoetingsdienst in de avond. Deze laatste komt in de plaats voor de NextGen viering van 17 maart.

De collecte is dit half jaar voor "De Mudrace van Marin". Zij gaat de strijd aan tegen slavernij om geld bij elkaar te rennen bij de Mudrace van IJM (International Justice Mission) zodat zij moderne slaven kunnen bevrijden. Denk daarom aan de collecte!

De uitnodigingen zijn nog niet klaar: houd daarom de social media in de gaten! @NextGenBennekom is de gebruikersnaam van Instagram of Facebook.

Zien we je op zondag 17 februari om 11:00 uur in de Brink (zaal 3)?

René van Leeuwen
NextGenBennekom@gmail.com

 en  @NextGenBennekom

Een nieuw begin, zo luidde het thema van de landelijke JOP online wedstrijd Sirkelslag. Rondom het verhaal van Jozef werden er onder andere prachtige mantels en levende letters en schilderijen gemaakt. De leuke avond resulteerde uiteindelijk op een 62e plaats voor RS3 en een 80e plaats voor RS2. Op een totaal van 572 deelnemende teams is dat een puike prestatie!

Nog maar net bekomen van weer een speciale avond, staat de volgende speciale avond al weer op de planning: Dropping! Rock Steady 4 heeft trouwens eerst nog een "gewone" avond.

Neem gerust een vriend of vriendin mee!

De eerstvolgende Rock Steady avonden* zijn:

RockSteady 1/2 - vrijdag 15 maart - Sander
(sandermooy@gmail.com)

RockSteady 3 - vrijdag 15 maart - Gerben
(gdenooij@gmail.com)

RockSteady 4 - vrijdag 15 februari - Ben
(bscherrenburg@upcmail.nl)

* Neem even contact op met bovenstaande leiding, zodat je weet hoe laat en waar het is.

Tot RockSteady!

Taizé-vesper

Op vrijdag 15 maart om 19.30 uur wordt er in de Katholieke Kerk, Maria Virgo Regina, aan de Heelsumseweg 3, te Bennekom weer een Taizé-vesper gehouden, georganiseerd door de Raad van Kerken. Het thema van deze vesper is: 'Wait for the Lord', naar het gelijknamige Taizé-lied. Dit thema heeft betrekking op op de veertigdagentijd, een tijd van inkeer, maar ook een tijd die verlicht wordt door het uitzicht op de blijdschap van Pasen.

De kloostergemeenschap van Taizé, gevestigd in Frankrijk, wil wereldwijd mensen uit verschillende kerkelijke tradities met elkaar verbinden. Tijdens de vespers wordt een aantal eenvoudige meditatieve liederen gezongen, worden korte Bijbellezingen gehouden en is er tijd voor gebed en stilte.

Iedereen is van harte welkom om te zingen, tot rust te komen en om elkaar na afloop van de vesper te ontmoeten.

Datum: 15 maart 2019

Locatie: Katholieke Kerk, Maria Virgo Regina, Heelsumseweg 3, te Bennekom

Aanvang: 19u30

Thema: 'Wait for the Lord' (Veertigdagentijd)

Collectie: onkostenbestrijding van de dienst